

ECKANKAR presenterar:

Är livet en slumpmässig vandring?



Harold Klemp

**Är livet en
slumpmässig vandring?**

Är livet en slumpmässig vandring?

Harold Klemp



ECKANKAR
Minneapolis
www.Eckankar.org

Är livet en slumpmässig vandring?

Copyright © 2012 ECKANKAR

Alla rättigheter förbehållna. Den här boken är en översättning av *Is Life a Random Walk?* copyright © 2001 ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA. Ingen del av denna bok får mångfaldigas, lagras i något åtkomligt system eller överföras i någon form genom några metoder, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller på något annat sätt, utan skriftligt medgivande av Eckankar.

Orden ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTAN, SJÄLSFÄRDANDE, SOUL TRAVEL och VAIRAGI, bland andra, är varumärken för ECKANKAR i USA och många länder. SE110626

Tryckt i Sverige på licens från ECKANKAR.

Med särskilt tack till de frivilliga från vilka denna översättning var en gåva av kärlek.

Inledning

Är livet ingenting annat än en slumpmässig vandring? En del analytiker tror att så är fallet med aktiemarknaden. Kanske är denna uppfattning färgad av deras inställning till livet. Vem vet?

Andra, till vilka jag räknar mig själv, säger att livet följer en naturlig ordning. Det är förutsägbart. Även om historien inte upprepar sig enligt ett exakt mönster vad gäller tid och plats, speglar nuet ofta tidigare händelser.

Vad tror du?

Om du har en stark längtan att finna en bättre, mer direkt väg till Gud så fortsätt att läsa. Sanningen du söker kan ligga rakt framför dig.

Är livet en slumpmässig vandring?

Jag befann mig på postkontoret när en pappa kom in med sin lilla dotter. Det lilla barnet började springa fram och tillbaka i hallen med en nyckel i handen.

När jag gick till min box för att hämta posten, följde den lilla flickan efter och tittade intensivt när jag satte min nyckel i låset och öppnade det. Processen tycktes fascinera henne. Hon hade uppenbarligen provat sin nyckel i flera boxar utan framgång.

Möjligheternas nyckel

Hon stod och stirrade när jag åter låste min postbox. Vid det laget var hennes pappa färdig med sina ärenden och klar att gå.

Han lyfte upp sin lilla flicka och gick mot utgången, sen vände han sig om och sa:

”Är man i den åldern och har en nyckel, så är hela världen ett lås.”

Jag funderade på detta och försökte uppfatta det andliga budskapet. Det lyder så här: Hela världen är en enorm möjlighet, ett mysterium för ett barn, någonting man kan låsa upp med en nyckel för att upptäcka vad som finns dolt.

Äger du en sådan nyckel? Hur fungerar den?

Sökandet efter svaren

Vem är jag? Vad är jag? Varför är jag här? Vart är jag på väg? När? Och hur?

Frågor, frågor – men bra sådana.

Medan du söker svaren på dessa, konfronteras du med livets och dödens verkliga hemligheter. Du gräver upp den sanna kunskapen som undgått de visaste lärde inom de ledande religionerna.

Ändå står du vid foten av en stege till nya upptäckter.

Vad är ECKs uråldriga läror? Vad innehåller de? Kan de förbättra ditt liv? Göra dig till en bättre människa? Allt detta är frågor du måhända kommer att ställa dig en dag. Kanske rentav idag?

Hjälp mig komma ihåg hurdan Gud är

Under orkanen Andrews massförstörelse i augusti 1992 förlorade många människor i södra Florida sina hem och alla tillhörigheter. Också några ECKister fick känna av dess svidande härjningar. En av dessa ECK-familjer fick inkvartering hos en annan familj tills pengarna från försäkringsbolaget gjorde det möjligt för dem att skaffa sig en ny bostad.

Deras värdar berättade en historia om sin fyraåriga dotter och familjens alldeles nya baby. Strax efter den nyföddas hemkomst från sjukhuset, bad värdens lilla dotter om en sak. Kunde hon få tillbringa en liten stund ensam med babyn? Till att börja med var föräldrarna tveksamma. Med syskonrivalitet i tankarna, funderade de på om hon kanske skulle göra babyn illa. Men fyraåringen fortsatte att be dem lämna barnkammaren och få bli lämnad ensam med babyn en stund.

Föräldrarna gav efter till slut, men inte utan att först ha skruvat upp volymen på lokaltelefonen i barnkammaren.

(Lita på Gud, men skruva upp lokaltelefonen).

De lyssnade från ett annat rum, redo att rusa tillbaka om det skulle visa sig vara nödvändigt. I stället för förtvivilade skrik hördes emellertid dotterns mjuka röst tala till babyn. Hennes ord lät som en bön.

”Baby”, sa hon, ”hjälp mig att komma ihåg hurdan Gud är, jag har börjat glömma.”

Faktum är att många barn minns hurdan Gud är – åtminstone innan de kommer i kontakt med förskolan vid tre, fyra eller fem års ålder. Då börjar minnet grumlas. En god undervisning lär dem visserligen att bli ansvarsfulla vuxna i samhället. Samtidigt går en ovärderlig gåva förlorad – barnets förståelse av Gud.

Raka svar

Vad du än valt för religion eller tro är det valet nödvändigt för dig under det nuvarande skedet av din resa hem till Gud. Det är därför du håller dig till den.

Din religion eller tro är en värdefull och viktig del av dig därför att den återspeglar alla dina erfarenheter från tidigare liv.

Vårt andliga arv är mycket rikare än vad en enda livstid någonsin skulle kunna

ge oss, och detta är den verkliga anledningen till att många för med sig en särskild begåvning eller talang till det här livet utan ett synbart behov att lära sig det. En del barn till och med reinkarnerar med språkkunskaper som deras närmaste syskon saknar. Föräldrar som betraktar reinkarnationsteorin som galenskap avfärdar kanske obekymrat en sådan gåva med ord som "Nåja, han kan då i alla fall inte ha fått det från oss", och nöjer sig med detta.

De har ingen aning om var eller hur barnet har plockat upp dessa kunskaper.

Att lära sig de andliga lagarna

Närhelst jag betraktar ett barn, ser jag en liten vuxen. Mäktiga ekar växer ur ekolon. Du ser ingen anledning att tala nedlåtande till barn när du väl insett att de är Själar som återvänt från en äldre tid och plats. Även de behöver den nuvarande etappen av sin andliga resa, liksom du och jag.

Ibland reinkarnerar de för att svänga fruktans och maktens svärd, andra gånger kommer de för att demonstrera Kärlekens Lag.

Ett barn på tre, fyra, kanske fem år, kan

visa upp en unik personlighet, kanske utåtriktad eller äventyrslysten. Men vid åtta eller tio, kan barnet plötsligt bli skyggt och reserverat. Vid närmare eftertanke skulle du kanske säga att det inte längre är samma individ.

Ett litet barn minns ofta ett avlägset förflutet och kan mycket väl prata om det.

En bra fråga att ställa till ett barn mellan två och fyra är: Vad gjorde du när du var stor? Bli inte förvånad om barnet, på ett självklart sätt, kommer med en detaljerad berättelse från ett tidigare liv. Värdesätt det för vad det är.

När människor lämnar det här fysiska livet, uppstiger de till närmaste himmel, Astral-planet. En del avancerar till ett högre plan, den andra eller tredje himlen. Den andra är Kausal-planet. Paulus talade om en tredje himmel. Det är en av regionerna i de övre världarna dit Själur går för att vila, för att lära sig olika aspekter av de andliga lagarna – inklusive Kärlekens Lag.

I ECK-böckerna presenteras dessa plan och lagar ganska detaljerat.

Hur barn går in i ett nytt liv

Efter en längre eller kortare tids vila i de högre världarna, återvänder vi till jorden som spädbarn. Kroppen blir ett nytt slags fängelse. Denna instängning av Själen är den svåraste delen av reinkarnationen att handskas med. I den senaste fysiska inkarnationen var individen kanske en vuxen i en vältränad, fungerande kropp. Nu försöker han förgäves att gripa tag i föremål med sina babyfingrar. Ögonen kämpar med att försöka fokusera och se ett sammanhang i en suddig värld, men för en tid förblir scenen en smet av svartvita skuggor. Månader går och en förnimmelse av färg börjar gry. Steg för steg utvecklas spädbarnets sinne och påverkar hjärnan till att pussla ihop alltsammans till en helhet.

I själva verket befäller sinnet hjärnan: ”OK, sortera nu ljusvågorna och skapa ordning av kaoset”.

Som vårt sanna, eviga Själv, existerar vi – Själur – förstås bortom det mänskliga sinnet. Från Själens högsta höjder skickar vi ut befallningar till vårt sinne, som i sin tur, vidarebefordrar dessa längs med hela befälskedjan till vår fysiska hjärna som ska

utföra dem. På så sätt utvecklas viljan. Alltså rör vi på oss och agerar. Vi växer.

Med tiden lär sig barnet känna igen Mamma och Pappa, och vaga former börjar uppfattas som verkliga föremål. Det vet när flaskan är på väg och så vidare. På så sätt lär sig babyn att sortera saker och ting i olika kategorier eller fack.

Dess växande förmåga att placera en sak i ett känt fack minskar barnets rädsla och gör världen till en tryggare plats.

* * *

En mamma lade märke till hur hennes lilla barn karaktäriserade saker och ting och placerade dem i kategorier han själv skapat. Vid cirka tio månaders ålder började han härma vissa ljud. Lite senare märkte mamman att varje gång de passerade en vattensamling eller en dricks-vattenfontän, sa den lille ”me”.

En dag kom hon på det.

Hon hade lärt honom att dricka vatten ur ett glas. Efter varje klunk brukade hon fråga: ”Mera?” Barnet hade tagit egenskapen hos det här våta i glaset och placerat den i fel fack. Han trodde det hette ”mera”. Så

varje gång han såg vatten, försökte han kalla det vid det namnet.

Ett barn lär sig lite i taget. Först kommer namnet på grundläggande saker – hur man identifierar konkreta föremål i världen runt omkring.

Hur kan jag få Guds kärlek?

Med tiden lär sig barn uppfatta de finare nyanserna i umgänget med andra. Om de har turen att ha fått kärleksfulla föräldrar, börjar de snart inse att när man får kärlek måste man också ge ut den. Kärlek är som vatten i bemärkelsen att bara en viss mängd ryms i ett glas. För att mer skall kunna fyllas på, måste en del tappas av. Alltså, om man inte ger ut kärlek, kan ”me” inte komma in.

Människor undrar ofta, *Hur kan jag få Guds kärlek?* Man får mer av den genom att dela med sig av sin kärlek till andra.

Andlig skola

När allt kommer omkring är jorden en andlig skola. Grundad och planlagd av Gud, låter den var och en av oss, varje Sjal i denna värld, lära Sig mera om att bli

gudalik – att bli mera lik Gud.

Hela meningen med dig, mig och alla andra är att bli mera gudalika. Det är vår uppgift, eller syftet här. Det är nyckeln till lycka.

Människor tror kanske att de är här för att sitta av tiden tills trumpeterna ljuder på den yttersta dagen. Efter att ha fört ett lätt-sinnigt liv, förväntar de sig att Herren vid den tidpunkten skall lyfta upp dem till någon bättre värld, för att de även där skall kunna ge sig hän åt en onyttig och själv-centrerad tillvaro.

Nej. Det verkliga ändamålet med livet, här, där, eller någon annanstans, är att bli Medarbetare med Gud.

Våra tidigare liv har gett oss erfarenheter för att förkovra oss i andlig bemärkelse. Vare sig du tycker om det eller inte, är du nu den bästa och högsta andliga varelsen du någonsin varit i något tidigare liv. Ta en titt på dig själv. Tycker du om det du ser? Bra. Men om du ogillar ansiktet som stirrar mot dig i spegeln, kom då ihåg att denna bild har du själv skapat. Du är idag summan av alla tankar, känslor och handlingar i tidigare liv.

Jag sa en gång att uppriktiga människor som deltar vid ett ECK-möte – som t.ex. ett introduktionsföredrag om Eckankars lära – kommer för att de är missnöjda med något inom sin egen tro eller religion. Varför skulle de annars vara där?

Ändå är de kanske bara delvis medvetna om angelägenheten i sitt sökande. Men Själén, det Sanna Självet, har hört och längtar efter att få komma hem.

Det är helt enkelt bara en tidsfråga innan en sökares letande börjar på allvar – kanske en vecka, en månad, ett år, femtio år, i nästa liv eller senare – det spelar ingen roll. Dock kan det här vara det liv där en sökare medger: ”Jag känner att jag har levt många liv i det förgångna. Jag kanske är bättre än någonsin tidigare, men jag vill mera. Mycket mera.”

”Jag vill hem”

Ett barn vi kan kalla Debra, för anonymitetens skull, föddes med ett ventilfel i magen. Läkarna var ovissa om defekten skulle växa bort med åren. Under hela Debras barndom presenterade föräldrarna henne alltid som: ”Vår dotter är född med ett

flödesfel i magen. Hon har svårt att behålla maten.”

Negativa kommentarer som denna lade en extra börda på det stackars barnets ungdom.

En dag blev det verkligen kris. Debras föräldrar hittade henne blå i ansiktet och tog henne i ilfart till ett sjukhus. Genom tur och gudomlig nåd klarade hon sig igenom. Läkarna som behandlat henne förutspådde att magmunnen, som de hade opererat, inte skulle orsaka några problem i framtiden.

Nu fann Debras äldre syster ett djävulskt nöje i att göra narr av henne. Strax efter Debras hemkomst från sjukhuset började hennes syster bråka med henne. Familjereglerna tillät inte den äldre flickan att ge sig på den yngre fysiskt, men verbal misshandel och nedsättande ord hade samma effekt. De lämnade inga synliga ärr. Just den dagen tröttnade emellertid den yngre flickan på trakasserierna och gav igen. Hon klådde upp sin plågoande. Ursinnig sprang den äldre och skvallrade för fadern. I avsaknad av Salomos visdom förvisade han Debra till hennes rum.

Debra höll på att återhämta sig efter ett

allvarligt tillstånd, det var hennes syster som hade börjat bråket, men det var hon som blev förvisad till sitt rum. Hon låg på sängen och grät, förkrossad av denna orättvisa.

”Jag vill hem”, grät hon, ”jag vill bara hem.” Andligt sett sa hennes hjärta: ”Jag vill hem till Gud för att jag är så olycklig.”

Var och en av oss är Själ. En gång sjöng och skrattade vi i Guds höga himlars rena Ljus och Ljud – vi lekte i parken. Men utan disciplinen eller viljan att hjälpa andra, tjänade vi (Själ) bara oss själva. Så Gud skickade oss till jorden för att ge oss den rika erfarenheten av att leva i en värld av dualitet, att lida av och att glädjas åt extrema motsatser såsom hetta och köld, rikedom och fattigdom, eller kärlek och hat. Allt detta för att lära oss kärlekens sanna natur.

Detta är vår uppgift. Den första stora läxan är att lära oss älska oss själva.

Så när lilla Debra snyftade: ”Jag vill hem; jag vill bara hem”, var hennes vädjan av andlig natur. Mitt i hennes elände sköjde ett svagt, men inte utslocknat minne av Själens ursprungliga hem över henne. Hon

kom ihåg att hennes sanna hem inte var på jorden. Hon var bara på genomresa.

Acceptera livet för vad det är

När Debra hörde ljudet av sina egna ord, ryckte hon upp sig ur sin självömkan och återvände till sin mänskliga bur, oändligt avlägsen, men ändå på bara ett hjärtslags avstånd från sällheten i Guds hjärta.

Jag är hemma, insåg hon.

Den här gången menade hon inte sitt himmelska hem, utan jorden. Den hårda, obarmhärtiga likgiltiga jorden.

”Jag är så hemma som jag kan vara”, sade hon högt. ”Det kommer inte att bli bättre här, så jag kan likaväl torka mina tårar och planera för den dag jag är gammal nog att lämna det här.” Då slutade hon gråta. En viktig insikt hade smugit sig på henne: Omständigheterna må snubbla vidare hemma, men i sanningens namn de var inom uthärdlighetens gränser. Detta påminde henne om nödvändigheten av att acceptera sin plats i livet.

Vilken viktig insikt för ett barn!

Guds hand

Debra växte upp, gifte sig och härdade ut med umbäranden som ledde fram till en växande mognad. Förlusten av sin första son, ett äktenskap som överlevde med knapp marginal samt liknande svårigheter förde henne fram till randen av hopplöshet.

Deprimerad och förtvivlad sökte hon en dag sin tillflykt till kyrkan. Katolicismen hade varit hennes ungdoms tro. Nu hade hon nått absoluta botten. I kyrkan pågick en bönegudstjänst, och besökare runtomkring henne mumlade tysta böner. I det ögonblicket, nersjunken i hopplöshetens djup, kände hon en tröstande hand vila på sin axel. Hon spärrade överraskad upp ögonen. Hon tittade bakom sig för att välsigna denna vänliga Själs beröring, men bara tom luft mötte hennes förvånade ögon. Ingen stod nära henne.

På sätt och vis skulle man kunna säga att det var Guds hand genom en himmelsk budbärare. Gud Självt – i ECK säger vi varken Han eller Hon – stiger inte ner på den mänskliga arenan för att röra sig bland människorna på vanligt sätt.

Däremot sänder Gudomen andliga bud-

bärare, som ofta uppfattas som änglar, helgon och liknande. Debra insåg detta här och nu. En skyddsängel hade faktiskt lagt en tröstande och lugnande hand på hennes axel.

Debras berättelse är ett underbart exempel på hur även du kan få uppleva en vänlig knuff från Gudomlig Ande (ECK) för att hjälpa dig på din resa hem till Gud.

Redan innan hon lämnat kyrkan visste hon att hon blivit välsignad med en alldeles särskild nådegåva. Detta ytterst speciella ögonblick av insikt var en bekräftelse på en uråldrig sanning: Livet är mer än en slumpmässig vandring. En gudomlig närvaro hade berört henne. Som en katolik mera rotad i livets fysiska än mystiska sida, förundrades hon över ett sådant förverkligande av nåd. Den hade kommit genom beröringen av en vänlig, om än osynlig, hand.

Evigheten här och nu?

Åren gick. Med tiden födde Debra en andra son som vi kan kalla Jim. När han vuxit upp blev han intresserad av andliga ting. Så även Debra, även om livets prövningar hade lämnat öppna sår som bad om

mer tid för att läkas. Hon iakttog fortfarande försiktighet vad religioner anbelangar.

Ändå var hennes syn på nästa andliga steg likt ett barns. Intuitionen viskade att när eleven är redo uppenbarar sig Mästaren, och den följande sammanlänkningen sker helt naturligt. När allt kommer omkring, hade hon inte redan väntat i årtal för att upptäcka nästa steg till sanningen sedan hon känt handen på sin axel i kyrkan för länge sedan? Vad betydde ännu en månad eller ett år?

Jim, däremot, med ungdomens hela sprudlande iver och otålighet, angrep saken på ett mera direkt sätt. "Evigheten nu!", sa han.

En dag läste han en ECK-bok där det fanns ett telefonnummer angivet på slutet. "Vad är det du läser?" frågade Debra. "Här står något om evigheten här och nu", svarade han. "Jag skall ringa dit och se vad jag kan få reda på."

En vänlig, glad röst hördes på linjen. En ECKist informerade om ett kommande möte där någon skulle förklara mera om ECK-läran.

”Jag går dit”, sa han till sin mor.

Trots sin misstänksamhet mot alla religiösa läror utanför katolicismen, bestämde hon sig för att följa honom och försäkra sig om att ingen skulle lura hennes baby. ”Mamma, snälla”, sa han, ”ställ inte till med någon scen.” Jim kunde föreställa sig henne kasta arga anklagelser mot gruppen. Han föreslog en kompromiss.

”Om du lovar att inte skämma ut mig får du följa med”.

* * *

Så gav de sig då iväg. Mot slutet av introduktionsmötet om ECKs lära, sade en av talarna till gruppen: ”För att ge er ett bättre begrepp om vad jag talar om,” sade han, ”bjuder jag in er alla att sjunga HU med mig.” Därefter började han och de andra att stilla sjunga HU.

HU är ett uråldrigt, heligt namn för Gud. Du kan sjunga det hemma. Sitt eller ligg helt enkelt på en lugn plats och sjung HU (uttalas som ”hjo”). Denna urgamla sång låter Guds Röst nå dig som kärlek, Ljus, eller Ljud.

Guds Ljus och Ljud är väsentliga delar

av den gudomliga kärleken som endast ett fåtal känner till. Eftersom de är själva grundelementen i Guds kärlek, utgör de stöttepelarna i ECK-läran. I själva verket förflyttar sig ECKs Andliga vägfarare med hjälp av dem ut ur kroppen och till de kosmiska haven via Själsfärder, såsom surfare rider på oceanens vågor. Denna metod är en direkt väg för att finna kärlek, visdom och andlig frihet.

Debras tankar sökte sig tillbaka till tiden för en Renässansmessa tre år tidigare. Astrologi och många andra vägar ställdes ut där.

I ett litet rum dit människor kom för att meditera stod en kristallskål. Värden hade fört en pinne med gummitopp runt kärlets kant, vilket frambringade ett underbart lugnande ljud. Det var oerhört vackert och helande.

* * *

Under detta ECK-möte lyssnade alltså Debra på hur de andra sjöng HU. *Ljudet, detta ljud!* Var hade hon hört det förut? Plötsligt slog det henne: Det påminde om

det helande ljudet på mässan. Pinnen med gummitoppen som sakta dragits runt skålens kant hade också frambringat HUljudet, det uråldriga namnet för Gud.

Hon fick veta att det fanns ett kassettband med HU-sången till salu på ECK-mötet. Full av iver köpte hon ett. Det förvånade Jim. ”Vad gör du, mamma? Du brukar aldrig köpa såna här saker!”

Hon berättade för honom om samma underbara ljud hon en gång hört på Renässansmässan. Hon ville helt enkelt höra det igen.

En resa till ECK-Templet

Mor och son blev medlemmar i Eckankar. Kort därefter invigdes ECK-Templet i Chanhassen, en förort till Minneapolis, Minnesota. ”Låt oss köra till Minnesota och se platsen,” sa Jim.

”Ja”, instämde hon. ”Vi kanske upplever något stort där.”

I sitt hjärta visste hon att det skulle.

Detta tillfälle väckte ett vagt minne från hennes barndom, när hon låg på sin säng och snyftade ”Jag vill hem. Jag vill bara hem.” Hon visste inte vad hon hade menat

då, och ännu mindre nu.

De körde alltså från den amerikanska östkusten med en sorgligt inaktuell karta över Minneapolis. Många förändringar sedan publiceringen hade gjort den så gott som oanvändbar. När de nådde Chanhassens utkanter, frågade de en ung man på en bensinstation efter vägen till ECK-Templet.

”Har jag aldrig hört talas om”, sa det unga biträdet.

Åter på vägen följde de en oviss rutt mot Chanhassens centrum förvissade om att hitta ECK-Templet i närheten. Men för att försvåra det hela, hade skymningen börjat smyga sig på dem. Då, medan de körde nerför huvudgatan, kom en känsla av déjà vu över Debra. Hon bromsade in och stannade mitt i gatan.

”Mamma!”, ropade Jim. ”Vad gör du?”

Stel av häpnad bakom ratten svarade hon, ”Jag har varit här förut!”

För många år sedan hade hon en återkommande dröm som förutspådde detta besök i en liten stad som tycktes ha vinter året om. Med undantag för en kort period som ortsborna kallar sommar, så stämde be-

skrivningen in på Minneapolis.

I sina drömmar hade hon gått förbi en järnaffär, och sedan kunde hon se stadshusklockan. Scenen var alltid densamma. Hon brukade vakna med en känsla av att dessa drömmar var verkligare än vakenlivet. Men hon hade glömt dem ända till just denna kväll.

”Jag har varit här förut”, upprepade hon. Trafiken bakom dem tvingade henne att köra vidare. Några minuter senare fann de ECK-Templet nära utkanten av staden.

Detta ECK-Tempel är en mycket speciell plats. Det är en yttre symbol för Guds heliga tempel i varje människas hjärta. Besökare lägger ofta märke till en närvaro – en mycket påtaglig, kärleksfull, gudomlig sådan. Templet reflekterar och ekar av Guds Ljus och Ljud, och många människor talar om denna känsla av att befinna sig på en unik, helig plats.

Den stora upplevelsen?

Efter att ha parkerat bilen trädde mor och son in i ECK-Templet och satte sig i helgedomen. Debra satt i tyst förväntan och undrade: *När får jag min stora upplevelse?*

Samtidigt som tanken dök upp, hördes en stilla röst från ingenstans säga: "Vad är det du vill? Behöver du bli överkörd av en lastbil?"

Hon hade redan hunnit glömma den några minuter gamla déjà vu upplevelsen.

* * *

Någon frågade mig en gång: "Hur finner människor i ECK vanligtvis sanningen?" Han menade: Slår den ner som en bomb?

Visst, det kan vara en upplevelse som djupt skakar om sinnen och känslor. Men oftare slinker dess subtilitet förbi människans uppmärksamhet. Så de missar den. För bara en timme sedan hade Debra haft den märkliga upplevelsen av att kunna orientera sig i en stad som hon tidigare endast sett i återkommande drömmar många år tidigare. Det var "den stora upplevelsen".

Stora skeptiker och tvivlare når ofta längst på vägen till Gud. Någon kanske frågar: "Finns det hopp för mig? Jag köper inte det där Guds-snacket." Det är inget problem, ta den tid du behöver, för alla sökare måste utvecklas i sin egen takt.

Men en sanning som jag kan ge dig är ordet *HU* och de andliga övningarna för att finna Gud. Framgången här beror dock på dig. Kan du offra några minuter varje dag för att öppna ditt hjärta för den Heliga Ande? För att göra de andliga övningarna med kärlek och hängivenhet? För att ge hela ditt sinne och hela ditt hjärta åt en sådan självdisciplin under en liten stund?

Om svaret är ja, kommer du säkert att göra framsteg i ditt sökande efter livets hemliga lagar. Dagens mysterier kommer inte längre att vara mysterier i morgon.

Några av Guds Ljud

Efter att ha blivit medlem i Eckankar lärde sig Debra förstå meningen med ett surrande ljud hon hört i årtal. Det är bara ytterligare ett av Guds Ljud. Det låter som en bisvärm och kommer från det Eteriska Planet, det undermedvetna sinnets område. Detta plan ligger bortom Mentalplanet och är den högsta av de andligt-materiella världarna. Bortom detta ligger Själsplanet, den första av de rent andliga världarna.

Hon lade märke till det surrande ljudet

från det Eteriska planet, eftersom det var den medvetandenivån hon hade uppnått i tidigare liv. Hennes nästa andliga steg var Själsplanet. Tidigt i detta liv hade hon åter fått kontakt med det Eteriska Planet, vilket bevisades av detta surrande ljud.

Det fanns ännu ett ljud.

Det här lät som en hög, genomträngande ton från ett ensamt musikinstrument. Utan att skada örat steg det till en ljudnivå som överträffade det mänskliga hörselområdet och lyfte henne till nya andliga höjder. Vad innebar denna genomträngande ton? Ännu ett uttryckssätt av Guds Röst. Alla som hör dessa gudomliga ljud upplever en andlig rening och Den Högstes välsignelse. En fläkt av sann frihet.

Guds Röst är den Heliga Ande i Dess dubbla manifestation av Ljud och Ljus. Den mest betydelsefulla för oss av de två är Ljudet.

TV och tryckta media ger bred täckning av ljuset som människor ofta berättar om efter en nära-döden-upplevelse. Ljuset uppträder vanligen först av de två manifestationerna, så därför talar de flesta om

denna aspekt av den Heliga Ande. Ljudet kommer oftast senare.

Vi skall här koncentrera oss på Ljudet. Det kan låta som en himmelsk kör, en storslagen orkester, eller kanske som en medeltida gregoriansk sång. Å andra sidan, Dess ekon kan innefatta sådana naturfenomen som avlägset åskmuller, prasslandet av löv, en gräshoppas gnissel, den älskades stilla andning eller en kattunges jamande.

Guds Ljud lyfter dig till nya andliga höjder.

Varje heligt ljud motsvarar ett av Guds plan eller en underregion, för att matcha din exakta andliga nivå. Dessa ljud, som står beskrivna i många av ECK-böckerna och kursbrev, är som vägvisare. Ett visst ljud är en värdefull indikering på vilken medvetandenivå du uppnått i tidigare liv eller avspeglar din nuvarande gudomliga ställning.

Denna livstid är en värdefull chans att återuppväckas till ditt sanna livsöde. ECKs väg är nästa steg till att reda ut livets hemligheter.

Guds Röst

Vad är då Guds Ljud och Ljus? Vad betyder de?

Ljuset och Ljudet är Guds Röst, uttrycket av Guds kärlek till oss. De omfattar helheten av Guds kärlek. Tillsammans utgör de det som religionen kallar för den Heliga Ande.

När vi talar om Ljuset säger vi: ”Ja, det finns något sådant som Guds Ljus. Det är tusen gånger starkare än alla solar, eller det kan vara mildare än ljuset från en gyllene måne”.

Guds Ljus lyser upp ditt väsen, inifrån och ut.

Andra Guds Ljud på de inre planen kan likna musikinstrument, fåglar, körer, maskiner, havet, högstämnda visselpipor, vindens och vattnets sorl eller crescendo. Kanske som klingande glada skratt. Alla dessa är heliga ljud.

Ett ord som hjälper dig öppna ditt hjärta för Guds kärlek är *HU*. Det är ett gammalt, vördat namn för Gud.

Äkta kärlek i Ljus och Ljud

En del människor som hör ECKister be-

rätta om Guds Ljus och Ljud tänker på välkända begrepp som *nåd, tro* och *kärlek*. Men tyvärr har vårdslös användning av dessa ord berövat dem deras sanna mening. Guds Ljus och Ljud är själva essensen av Helig Ande, inte en beskrivning av Dess attribut såsom *nåd, tro* och *kärlek*.

De är den äkta varan.

Guds Ljud och Ljus är verkligt Ljus, som lyser, och Ljud, som ekar genom alla världar. De uppehåller livet.

Hos många sökare uppträder Ljuset först i någon av Dess många former. Ofta kommer det i drömtillståndet. Några ser Det som ett blått sken i form av en låga eller en glob, som ett gult ljus eller rosa, grönt, violett eller vitt ljus. Vitt speglar, till exempel, Guds kärleks renhet; blått visar Mahantans, även kallad den Inre Mästarens, kärlek. Gult är en rent andlig färg. Rosa antyder att Guds Ljus berör dig känslomässigt på den Astrala nivån.

Vilken färg det än rör sig om, är Den ett av många tecken på Guds kärlek för dig. Det är en försäkran om gudomlig nåd.

Det är en omvälvande närvaro för alla och envar.

Så vad tror du? Är livet bara en slumpmässig vandring? Ligger ditt andliga liv i händerna på tillfälligheternas nycker? Eller är vårt liv en andlig väg i linje med någon naturlig ordning eller rytm, såsom Debra kommit fram till?

* * *

ECKs Andliga vägfarare strövar omkring i de kosmiska världarna. De upptäckte sina egna bevis beträffande livet som en resa ledd av en gudomlig hand och att de nu befinner sig i Guds Ljud och Ljus. Det kan du också. Den störste av de Andliga vägfararna var en gång en sökare, kanske lik dig.

Och vad finns det att vinna? En förvissning om ledning i livet – och kärlek.

Här är en andlig övning som du kan pröva, om du vill uppleva Guds Ljus och Ljud:

Blunda och se in i det Andliga Ögat. (Det sitter mellan dina ögonbryn, mitt i pannan.) Sjung HU (som "hjo"), ett uråldrigt namn för Gud, ett av de kraftfullaste ord för andligt upplyftande som jag kan ge dig.

Medan du sjunger HU, lyssna efter något heligt Ljud. Det kan låta på otaliga sätt: Som ljudet av ett dånande tåg, en fågel som sjunger, surrande bin, en mjuk flöjt, eller till och med lugnande gitarmusik. Det medför glädje och förundran.

De heliga ljuden är Livskraften, ECK, i Sitt kreativa arbete med att flytta atomer i de osynliga världarna. Ljudet som når dina öron vibrerar i takt med ditt medvetandestillstånd.

Medan du sjunger HU, föreställ dig hur Guds heliga Ljud sprutar över dig, som en kaskad av glittrande rent vatten. Det rensar bort andens orenheter. Denna Ljudström kan också förmedla en insikt om hur

ditt beteende i det förgångna är roten till ett problem du har idag.

Ljudet öppnar en hemlig väg till kärlekens och nådens glädje. Du finner frid, glädje och andlig frihet.

Du befinner dig vid en korsväg. Kommer du att våga kasta en djärv blick på Guds Ljus och Ljud som den högsta andliga vägledningen?

Om svaret är ja, då är du redo för ECKs vackra och kraftfulla läror. De erbjuder den rakaste vägen till visdom, styrka och frihet. Och till kärlek, den dyrbaraste gåvan av alla.

Låt oss komma igång.

För gratis information, utan förpliktelser, kan du nå oss på:

- www.Eckankar.org
- 1-800-LOVE GOD (endast i USA och Kanada)
- ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA.

* * * * *

www.eckankar.se

Ordlista

Ord satta med KAPITÄLER förklaras på annat ställe i denna ordlista.

ECK. Livskraften, den Heliga Ande eller den Hörbara Livsströmmen som upprätthåller allt liv.

ECKANKAR. Religionen om Guds Ljus och Ljud. även känd som den Uråldriga vetenskapen om SJÄLSFÄRDANDE [SOUL TRAVEL]. En verkligt andlig religion för den moderna människan. Undervisningen erbjuder en ram för vem som helst att utforska sina egna andliga upplevelser. Etablerad av Paul Twitchell, den moderne grundaren år 1965. Ordet betyder "Medarbetare med Gud".

ECKS LJUS OCH LJUD. Den Heliga Ande. De två aspekter genom vilka Gud framträder i de lägre världarna. Människan kan uppleva dem genom att lyssna inom sig själva och med hjälp av SJÄLSFÄRDANDE.

ECK-MÄSTARE. Andliga Mästare som kan hjälpa och beskydda människor under deras

andliga studier och färder. ECK-Mästarna kommer från en lång linje av Gudsförverkligade SJÄLAR som känner till det ansvar som följer med andlig frihet.

ECKS ANDLIGA ÖVNINGAR. Det dagliga utövan- det av vissa tekniker för att få oss i kontakt med Guds Ljus och Ljud.

HU. [*Hjo*] Det äldsta, hemliga namnet för Gud. Att sjunga ordet *HU* anses vara en kärleks- sång till Gud. Det kan sjungas högt eller tyst för en själv.

LEVANDE ECK-MÄSTARE. Titeln på ECKANKARS andlige ledare. Hans plikt är att leda SJÄLAR tillbaka till Gud. Den Levande ECK- Mästaren kan fysiskt hjälpa andliga stude- rande som den Yttre Mästaren, i drömtill- ståndet som Dröm-Mästaren och i de and- liga världarna som den Inre Mästaren. Sri Harold Klemp blev MAHANTAN, den Levande ECK-Mästaren år 1981.

MAHANTA. En titel för att beskriva det högsta tillståndet av Gudsmedvetande på jorden, ofta förkroppsligat i den LEVANDE ECK- MÄSTAREN. Han är det Levande Ordet. Ett uttryck för Guds Ande som alltid är med dig.

PLANEN. Existensnivåerna, såsom det Fysiska, Astrala, Kausala, Mentala, Eteriska och Själsplanet.

SJÄL. Det Sanna Självet. Den inre, heligaste delen hos varje människa. Själen existerar före födelsen och lever efter den fysiska kroppens död. Som en gnista av Gud kan Själen se, veta och förnimma allting. Den är det skapande centret i Sin egen värld.

SJÄLSFÄRDANDE [SOUL TRAVEL]. Utvidgande av medvetandet. Förmågan hos SJÄL att höja Sig ovanför den fysiska kroppen och färdas i Guds andliga världar. Själsfärdande lärs endast ut av den LEVANDE ECK-MÄSTAREN. Det hjälper människan att utvecklas andligen och kan ge bevis för Guds existens och liv efter döden.

SRI. En titel av andlig respekt, liknande kyrkoherde eller pastor, men används för dem som har uppnått Guds Himmelrike. I ECKANKAR är den reserverad för MAHANTAN, den LEVANDE ECK-MÄSTAREN.

För ytterligare läsning och studier



Barn i ödemarken Harold Klemp

En otrolig förstahandsupplevelse som för evigt skulle kunna förändra ditt sätt att se på livet. Det är berättelsen om en mans sanna kamp på liv och död för att träda in i det högsta tillstånd av andlig medvetenhet människan känner – Gudsförverkligande.



ECKANKAR – Nyckeln till hemliga världar Paul Twitchell

En av de första böckerna som finns om Eckankar och den uråldriga vetenskapen om Själsfärdande [Soul Travel]. Den ger dig enkla övningar för att förstå de dolda krafterna som är verksamma i ditt dagliga liv.



The Art of Spritual Dreaming

Harold Klemp

Drömmar är en skatt. En gåva från Gud. Harold Klemp visar hur man hittar det andliga guldets i en dröm, och hur man kan uppleva Guds kärlek. Få insikt från det förflutna och framtiden, öka din tillit, och fatta beslut om karriär och ekonomi. Gör detta från ett unikt perspektiv: genom att känna till dina drömmars andliga natur.



A Modern Prophet Answers Your Key Questions about Life

Harold Klemp

En pionjär för dagens fokus på ”andlighet i vardagen” visar dig hur du kan uppleva och förstå Guds kärlek i ditt liv – när som helst, var som helst. Hans svar på hundratals frågor hjälper att leda dig fram till din egen källa av visdom, frid och djup inre glädje.



Autobiography of a Modern Prophet Harold Klemp

Bemästra ditt andliga öde. En människas resa belyser vägen. Bege dig ut till de yttre gränstrakterna av den sista stora fronten, ditt andliga öde! Ju djupare du utforskar det, desto mer närmar du dig upptäckten av din egen andliga natur som en oändlig, evig Gudsgnista. Denna bok leder dig dit!



How to Survive Spiritually in Our Times, Mahanta Transcripts, Book 16 Harold Klemp

En mästare på historieberättande, Harold Klemp, väver samman berättelser om små mirakel och gåvor från Gud vilka inträffar i vardagen, med verktyg och tekniker för att hjälpa läsarna att se de djupare sanningarna inom sig och applicera dem till livet *nu*. Han talar direkt till Själen, den gudomliga, eviga gnistan – det Verkliga Jaget. Överlevaren. Andlig överlevnad är bara startpunkten i ens andliga liv. Harold Klemp visar hur man spirar! Mahanta Transcripts är det bästa från Harold Klemps världsomspännande talarturnéer.



35 Golden Keys to Who You Are & Why You're Here

Linda C. Anderson


Upptäck trettiofem gyllene nycklar för att bemästra din andliga bestämmande genom Eckankars uråldriga läror, religionen om Guds Ljus och Ljud. De dramatiska, sanna berättelserna i den här boken matchar även det bästa som finns i dagens andliga litteratur. Lär dig sätt att omedelbart föra in mera kärlek, frid och mening i ditt liv.

Tillgängliga från din Internetbokhandel. Om ej tillgängliga, ring 001-952-380-2222 (betjäning endast på engelska). Eller skriv till ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA, eller via www.Eckankar.org

För titlar översatta till svenska:
ECKANKAR Center, Alsnögatan 7, vån 4,
116 41 Stockholm, Tel.: +46 8 643 99 10,
eller via www.eckankar.se

Det kan finnas en Eckankar- studiegrupp i din närhet

Eckankar erbjuder ett stort antal lokala och internationella aktiviteter för andliga sökare. Med hundratals studiegrupper runt om i världen, finns Eckankar nära dig! Många områden har ett Eckankar-center där du kan titta igenom böckerna i en lugn, otvungen miljö, tala med andra som är intresserade av denna urgamla lära, och börja med att delta i diskussionsgrupper om hur man uppnår Själsegenskaperna: visdom, kraft, kärlek och frihet.

Runt om i världen håller studiegrupper inom Eckankar särskilda endags- eller helgseminarier om Eckankars grundläggande lära. För att få information om medlemskap, besök Eckankars webb-sida på (www.Eckankar.org). För att lokalisera närmsta Eckankar center eller studiegrupp, klicka på "Eckankar around the World" för att få en lista på områden med hemsidor. Du kan också kolla telefonkatalogen under **ECKANKAR**; ring **+952-380-2222, Ext. BK943**; eller skriv till  **ECKANKAR, Att: Information, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA.**

Var vänlig sänd mig information om närmaste Eckankar-center eller studiegrupp i mitt område.

Var vänlig sänd mig mera information om medlemskap i Eckankar, vilket inkluderar en tolv månaders andlig studiekurs.

Var vänlig och texta eller skriv tydligt. 943

Namn _____
 förnamn efternamn

Gata _____ Vån. # _____

Ort _____ Postnummer _____

Land _____

Om författaren

Sri Harold Klemp föddes i Wisconsin (i USA) och växte upp på en liten bondgård. Han gick i skolan i ett skolhus på två rum på landet, innan han kom till high school (gymnasiet) på en religiös internatskola i Milwaukee, Wisconsin.



Efter en prästseminarium i Milwaukee och Fort Wayne, Indiana, tog han värvning i U.S. Air Force (Flyget). Där lärde han sig till språkspecialist vid Indiana Universitet och till radiooperatör vid Goodfellow AFB, Texas. Sedan följde en tvåårig stationering i Japan, där han först fann ECKANKAR.

I oktober 1981 blev han andlig ledare för ECKANKAR, Religionen om Guds Ljus och Ljud. Hans hela titel är Sri Harold Klemp, Mahantan, den Levande ECK-Mästaren. Som den Levande ECK-Mästaren är Harold Klemp ansvarig för den fortgående utveck-

lingen av Eckankars lära.

Hans uppgift är att hjälpa människor finna vägen tillbaka till Gud i detta liv. Harold Klemp reser till ECK seminarier i Nord Amerika, Europa och Oceanien. Han har också besökt Afrika och många länder världen över, där han har mött andliga sökare och gett inspirerande tal. Det finns många videokassetter och ljudkassetter tillgängliga med hans offentliga tal.

I sina tal och skrifter har Harold Klemps sinne för humor och praktiska närmande till andlighet hjälpt många människor runt om i världen att finna sanning i sina liv och större inre frihet, visdom och kärlek.

*International Who's Who of Intellectuals
Ninth Edition*

Återgiven med tillstånd av Melrose Press Ltd.,
Cambridge, England, utdrag från *International
Who's Who of Intellectuals, Ninth Edition,*
Copyright 1992 Melrose Press Ltd.

Stora skeptiker och tvivlare når ofta längst på vägen till Gud. Någon kanske frågar: ”Finns det hopp för mig? Jag köper inte det där Guds-snacket.” Det är inget problem, ta den tid du behöver, för alla sökare måste utvecklas i sin egen takt.

Men en sanning som jag kan ge dig är ordet **HU** och de andliga övningarna för att finna Gud. Framgången här beror dock på dig. Kan du offra några minuter varje dag för att öppna ditt hjärta för den Heliga Ande? För att göra de andliga övningarna med kärlek och hängivenhet? För att ge hela ditt sinne och hela ditt hjärta åt en sådan självdisciplin under en liten stund?

Om svaret är ja, kommer du säkert att göra framsteg i ditt sökande efter livets hemliga lagar. Dagens mysterier kommer inte längre att vara mysterier i morgon.

—Harold Klemp
*Är livet en slumpmässig
vandring?*